

Vraag het aan Morya



Kom tot je eigen gedachten

“Je mag tot je eigen gedachten komen. Je kan een eigen idee hebben over jouw leven, over wat je met je leven kan doen.

Het lijkt belachelijk als je dit zo hoort, want je denkt misschien dat je altijd oorspronkelijk bent in je denken, maar heel veel gedachten komen van anderen. Er is nu eenmaal een uitwisseling van gedachten, en in je gedachten is er een soort subtiliteit die zich vermengt met de gedachten van anderen zodat je op den duur gaat denken dat het jouw gedachten zijn. Toch moet je durven nadenken over jouw leven in je eigen oorspronkelijkheid.

Vraag niet onmiddellijk aan de ander: “Wat moet ik doen?” Denk eerst eens na over je eigen leven: ‘wat wil ik eigenlijk met mijn leven?’ Dan gaat de gedachte zich concentreren rond jezelf en kan je die gedachte richten.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 12: ‘De sleutel van je kracht’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 13

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


